

Boomplantdag bij Samenlevingsschool De Binding te Opende op vrijdag 14 maart 2025

Het was koud die ochtend, het ijs van de nachtvorst was net bezig te ontdooien. Kinderen van groep 7/8 en van groep 1/2 stonden om 9 uur al klaar om met het planten te beginnen. Onder het motto “Kies een



Kleuter” werden groepjes van twee gevormd, een oudere en een jongere leerling. 500 Bomen in 25 soorten werden aangeleverd om rond de school te planten. Het kleuterspeelveldje zal voor een deel worden omgetoverd in een echt bos. Er blijft nog een stukje gras over om te voetballen. Ook op andere plekken rondom de school worden bomen geplant. De hovenier had het terrein vooraf gereedgemaakt, met

mooie paadjes erin met gesnipperd hout. IVN was aanwezig om uitleg en instructie te geven en te begeleiden. Er werd verteld hoe



je de boom moest planten, de wortels moesten voldoende ruimte hebben. Je kon nog niet zien wat voor boom het was, dat kan pas wanneer er bladeren aan komen. Dat kun je in de loop van het schooljaar gaan zien. Er mogen per meter ongeveer drie bomen staan. Er werd ijverig en met veel plezier gewerkt. Af en toe moest juf of meester inspringen. Na een uur werd de groep

afgewisseld met een volgende groep leerlingen. Op die manier kwam de hele school aan de beurt. Met een zonnetje erbij beloofde dat een plezierige dag te worden, lekker buiten!

Laura Gall
NDCE

